



## Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

**NSDAP/AO : PO Box 6414**

**Lincoln NE 68506 USA**

**www.nsdapao.org**

#1123

21.09.2024 (135)

**Michael Kühnen**

# Το πρόγραμμα του NSDAP Επανασχολίασε το

**Μέρος 10**

## 25 ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

**"Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, απαιτούμε τη δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας της Αυτοκρατορίας, την άνευ όρων εξουσία του κεντρικού πολιτικού κοινοβουλίου σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία και τις οργανώσεις της εν γένει, καθώς και τη συγκρότηση επιμελητηρίων περιουσιών και επαγγελμάτων για την εφαρμογή των νόμων-πλαισίων που θεσπίζει η Αυτοκρατορία στα επιμέρους κράτη".**

Είναι ενδιαφέρον ότι πουθενά στο πρόγραμμα του κόμματος δεν υπάρχει έκκληση για αυτό για το οποίο κατηγορείται περισσότερο το NSDAP - την εγκαθίδρυση μιας κομματικής δικτατορίας!

Στην πραγματικότητα, το NSDAP δεν αφορά ούτε μια μορφή κράτους:

Το κόμμα θέλει να κερδίσει τους ανθρώπους του έθνους μας για μια νέα στάση ζωής και να τους πείσει για την κοσμοθεωρία μας που είναι σωστή για τη ζωή. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα, προκειμένου να κερδηθεί η ελευθερία του γερμανικού έθνους. Σε όλα αυτά, οι μορφές διακυβέρνησης και οι θεσμοί ενδιαφέρουν μόνο στο

βαθμό που δεν στέκονται εμπόδιο σε αυτόν τον εθνικό αγώνα για την ελευθερία. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα του κόμματος περιορίζεται στο αίτημα για μια ισχυρή κεντρική εξουσία και μια άνευ όρων εξουσία. Οτιδήποτε άλλο είναι ζήτημα καθαρής σκοπιμότητας, αλλά όχι προγραμματικής σημασίας.

Προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, το NSDAP πρέπει να ακολουθήσει το δικό του δρόμο σε κάθε ένα από τα γερμανικά κρατίδια, όπου στη ΛΔΓ μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπόγεια, ενώ στην ΟΔΓ και την Οστάνδη πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για να επηρεάσει τους συντρόφους μας και δημόσια. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να κερδίσουμε τη μάζα του λαού για το κόμμα μας και την κοσμοθεωρία μας. Το NSDAP απορρίπτει επομένως τον πραξικοπηματισμό και τη δικτατορία: μια πραγματική Volksgemeinschaft μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με την ελεύθερη βούληση των Volksgenossen και κάθε προσπάθεια να την εξαναγκάσουν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι μια επαναστατική ιδέα, αλλά δεν θέλει μια επαναστατική εκπαιδευτική δικτατορία, αλλά τη συναίνεση του λαού. Γι' αυτό το λόγο το NSDAP ανέπτυξε τη στρατηγική της νόμιμης επανάστασης - δηλαδή στα κοινοβουλευτικά συστήματα συμμετέχει νόμιμα ως κόμμα ανάμεσα σε άλλα κόμματα στην πολιτική συζήτηση με στόχο να κερδίσει την πλειοψηφία για τον εαυτό του σε ελεύθερες εκλογές, ώστε στη συνέχεια να οδηγήσει την επανάσταση στη νίκη. Αυτός ο δρόμος της νόμιμης επανάστασης είναι δυνατός παντού όπου, σύμφωνα με τις δυτικές δημοκρατικές ιδέες, η πλειοψηφία του λαού μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα. Στη μεταπολεμική Γερμανία, αυτό δεν ισχύει ανεπιφύλακτα για κανένα από τα τρία γερμανικά κρατίδια:

Παντού, οι διατάξεις των νικητριών δυνάμεων εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης του λαού μας. Γι' αυτό το λόγο το NSDAP πρέπει πρώτα να περιοριστεί στο να υποστηρίξει μια μεταρρύθμιση του κράτους που θα αποκαθιστά πρώτα απ' όλα τη γερμανική ανεξαρτησία. Κατά συνέπεια, το NSDAP αγωνίζεται και στα τρία συνιστώντα κρατίδια για την εκλογή μιας μεγαλόγερμανικής, συνταγματικής Εθνοσυνέλευσης στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα.

Πέραν αυτού, οι ενδιάμεσοι στόχοι είναι ακόμη εφικτοί και αναγκαίοι στην Ostmark και την ΟΔΓ:

Στην Οστάνδη, η απελευθέρωση από τα δεσμά της Κρατικής Συνθήκης, και στην ΟΔΓ, η κατάργηση των ναζιστικών νόμων απαγόρευσης, καθώς και η ενοποίηση τουλάχιστον αυτών των δύο γερμανικών κρατιδίων.

Το δημοκρατικό πολίτευμα διατηρήθηκε όσο το ήθελε ο λαός. Η μεταρρύθμιση του κράτους αρκείται στη δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας σύμφωνα

με το σημείο 25 του προγράμματος του κόμματος. Για το σκοπό αυτό, το NSDAP:

\* Άμεση εκλογή του αρχηγού του κράτους

\* Εισαγωγή δημοψηφισμάτων και δημοψηφισμάτων

\* Αλλαγή του εκλογικού νόμου που εξασφαλίζει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το ισχυρότερο κόμμα, αλλά ταυτόχρονα παραχωρεί και στα μικρά κόμματα ένα μερίδιο κοινοβουλευτικών εδρών που αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων τους (κατάργηση του ορίου του 5%).

\* Άρση όλων των κομματικών απαγορεύσεων και εκλογική συμμετοχή όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου του NSDAP.

Η σειρά με την οποία επιτυγχάνονται όλοι αυτοί οι στόχοι είναι άσχετη. Αυτό δεν είναι ένα προγραμματικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα της συγκεκριμένης κατάστασης και των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Στο βαθμό που το NSDAP κερδίζει τον γερμανικό λαό για τον εαυτό του και την ιδέα μας, η σημασία του αυξάνεται, μέχρι να γίνει τελικά η μόνη πολιτική βούληση του γερμανικού λαού. Αυτό δεν σημαίνει κομματική δικτατορία και δεν προϋποθέτει παράνομες αλλαγές σε κρατικές μορφές και θεσμούς, αλλά είναι συνέπεια της επιθυμητής και τελικά επιτευχθείσας ενότητας της βούλησης της γερμανικής εθνικής κοινότητας!

Εκτός από τη δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας, το πρόγραμμα του κόμματος αναφέρει μόνο ένα συγκεκριμένο αίτημα της επιθυμητής κρατικής μεταρρύθμισης:

Ο σχηματισμός Κληροδοτημάτων και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων.

Έτσι, διακηρύσσεται ότι μια οργανική εθνική κοινότητα πρέπει να είναι δομημένη με βάση τα κτήματα. Στο βαθμό που το NSDAP γίνεται η μοναδική πολιτική βούληση του λαού, η σημασία των κομμάτων μειώνεται υπέρ των περιουσιών. Τα κόμματα δεν είναι κάτι φυσικό και αυτονόητο: οι άνθρωποι δεν γεννιούνται σε κόμματα, αλλά γεννιούνται σε μια οικογένεια, μεγαλώνουν σε μια πόλη, μια περιοχή ή ένα χωριό, περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στον τόπο εργασίας τους και εκπληρώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο καθήκον στη ζωή της εθνικής κοινότητας:

Ως εργάτες, αγωνιστές, ηγέτες ή οι γυναίκες ως μητέρες! Όλες αυτές είναι οι φυσικές διαιρέσεις και διαστρωματώσεις της εθνικής κοινότητας - δημιουργούνται θεσμοί γι' αυτές και μέσω αυτών των θεσμών θα ασκείται η συνυπευθυνότητα και

ο συναποφασισμός του λαού. Το κομματικό κράτος δίνει έτσι τη θέση του στο εταιρικό κράτος, ώσπου τελικά το ίδιο το NSDAP - όπως φαίνεται - καθίσταται περιττό και διαλύεται.

Το NSDAP επιβάλλει όλα αυτά μέσω της εκπαίδευσης των Volksgenossen και του πολιτικού αγώνα εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων - όχι με τη βία και την τρομοκρατία, αλλά σύμφωνα με το λόγο του Δρ Γκέμπελς:

"Μπορεί να είναι καλό να κατέχεις εξουσία που στηρίζεται σε όπλα, αλλά είναι καλύτερο και πιο ευχάριστο να κερδίζεις την καρδιά ενός λαού και να την κρατάς".

## Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ

**"Οι ηγέτες του κόμματος υπόσχονται, αν χρειαστεί με κίνδυνο της ζωής τους, να εργαστούν αδιάστακτα για την εφαρμογή των παραπάνω σημείων".  
Μόναχο, 24 Φεβρουαρίου 1920**

Το κομματικό πρόγραμμα του NSDAP τελειώνει με την επίσημη αυτοδέσμευση των ηγετών του κόμματος να δεσμευτούν για την υλοποίηση των 25 σημείων με κίνδυνο της ζωής τους. Υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά ότι τα σημεία αυτά δεν είναι μια σειρά από κοινοτοπίες, ουτοπίες και ωραία λόγια, αλλά ακριβείς οδηγίες για δράση, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει δυνατή την ελευθερία του έθνους και συνεπώς τη διατήρηση και ανάπτυξη του είδους του λαού μας. Αυτός ο υψηλός στόχος δικαιολογεί κάθε θυσία - ακόμη και τη θυσία της ίδιας της ζωής, γιατί τι είναι η ζωή του ατόμου, του κάθε ατόμου, σε σύγκριση με τη ζωή του έθνους του!

Το καθήκον της ηγεσίας στο NSDAP δεν είναι μια ευκαιρία να ικανοποιήσει κανείς τη ματαιοδοξία, τις επιθυμίες, τη φιλοδοξία ή τον εγωισμό του. Είναι η ανάληψη μιας υποχρέωσης μέσω της οποίας ο λαός πρόκειται να απελευθερωθεί, είναι η πλήρης θυσία του μικρού εαυτού του για το σύνολο της εθνικής κοινότητας, ακόμη και μέχρι του σημείου να θυσιάσει τη ζωή του.

Οι ηγέτες του κόμματος έζησαν σύμφωνα με την αυτοδέσμευσή τους και πέθαναν όπως είχαν υποσχεθεί. Σκεφτόμαστε:

\*Rudolf Hess, ο μάρτυρας της ειρήνης, ο οποίος υπέμεινε περισσότερα από 40 χρόνια βασανιστηρίων φυλάκισης με αδιάλλακτη στάση και δεν θα ταλαντευτεί.

\*Ernst Röhm, ο μεγάλος επαναστάτης που έπεσε θύμα μιας δολοφονικής ίντριγκας από αντιδραστικές δυνάμεις.

\*Ο δρ Γκέμπελς, ο μεγάλος προπαγανδιστής που αρνήθηκε κάθε δειλή διαφυγή για τον εαυτό του και την οικογένειά του, έμεινε στο πλευρό του Φύρερ και έδωσε τον εαυτό του και τον θάνατό του, γιατί: "στην εποχή που έρχεται τώρα, τα πρότυπα είναι πιο σημαντικά από τους ανθρώπους που ζουν".

\*Hermann Göring, ο οποίος αγήφησε άφοβα το εκδικητικό δικαστήριο των νικητών στη Νυρεμβέργη, υπερασπίστηκε σαν λιοντάρι την τιμή του Φύρερ και του διαλυμένου εθνικοσοσιαλιστικού κράτους, εξέθεσε την υποκρισία των νικητών και επέλεξε την αυτοκτονία όταν οι νικητές ήθελαν να τον κρεμάσουν.

\*Ο Γιούλιους Στράιχερ, ένας από τους παλαιότερους συναγωνιστές του Αδόλφου Χίτλερ, του οποίου ο αντιεβραϊκός αγώνας μπορεί να είναι εν μέρει αμφιλεγόμενος, αλλά ο οποίος με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο διατήρησε την πίστη του στον εθνικοσοσιαλισμό ως κοσμοθεωρία στο Δικαστήριο Εκδίκησης της Νυρεμβέργης, καταδικάστηκε σε θάνατο αποκλειστικά και μόνο λόγω των πεποιθήσεών του, αφού δεν κατείχε καμία απολύτως θέση εξουσίας που θα μπορούσε να συνεπάγεται ευθύνη για "εγκλήματα πολέμου" και ο οποίος πέθανε με ένα "Χάιλ Χίτλερ" στα χείλη.

Σκεφτόμαστε όλους αυτούς και τους εκατοντάδες και χιλιάδες δευτερεύοντες αξιωματούχους του κόμματος που πλήρωσαν την πίστη τους με τη ζωή τους.

Πάνω απ' όλα, όμως, σκεφτόμαστε τον Φύρερ μας, τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος θυσίασε οικειοθελώς τη ζωή του όταν δεν μπορούσε πλέον να κρατήσει τη θέση του Φύρερ και του Καγκελάριου του Ράιχ και ο οποίος, κατά την πτώση του, διατύπωσε την υποχρέωση για τους κληρονόμους του στην πολιτική του διαθήκη:

"Από τη θυσία των στρατιωτών μας στο μέτωπο και από την προσήλωσή μου σε αυτούς ακόμη και μέχρι θανάτου, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα φυτρώσει και πάλι ο σπόρος για την ακτινοβόλο αναγέννηση του κινήματός μας και έτσι για την πραγματοποίηση της αληθινής Volksgemeinschaft - Αδόλφος Χίτλερ".

Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι - αγωνιζόμαστε για την ακτινοβόλο αναγέννηση του κινήματός μας, που ξέρουμε ότι μόνο αυτό μπορεί να απελευθερώσει ξανά τη Γερμανία και να δημιουργήσει μια πραγματική Volksgemeinschaft. Γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό ξέρουμε κι εμείς - αν χρειαστεί - να πεθάνουμε!

**Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΞΥΠΝΑ!**

*Michael Kühnen*



**NS KAMPFRUF**  
KAMPFBLATT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2206

**Der Kampf geht weiter !**

Seitang Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, er ist in der hochentwickelten Welt und nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorbereitung, Verfertigung und Veredelung haben nicht auseinander, die Idee der gesamten Idee unserer hoch gebildeten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind unsere wertvollen Völker und Kameraden, welche Schritte im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht nur primär die in der Vergangenheit.

Die vorstellbare Gefahr ist aber nicht, die Völkermord - gegen alle weißen Völker (V-) zu begehen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Konzentration.

„Ich“ „legal“ oder „illegal“, als im Wahlkampf oder im Brandanschlag, als im Propagandakrieg, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld, andere Art, jeder Nationalsozialist ist unser Führer!“

Hail Hitler!  
Gottwald Laska



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων**  
**www.nsdapao.org**

#1005 19.06.2022 (133)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Εμπρόσθια αναφορά**  
**Συνέντευξη με τη Molly**  
**Τρίτο μέρος**

**NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.**

**Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.**

Molly: Χίτλερ και ο Σπικρόν της Αντράποπύρας (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση Αντιζητής πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσει. Αποσπασμένα λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 26, 2017 2206

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!  
Gottwald Laska



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

**Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!**

**Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες**



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
**www.third-reich-books.com**



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



**nsdapao.org**  
**Contact us to find out how YOU can help!**